



Nieuwsbrief 52 | november 2018

Torenklanken



Presentatie van het scholenproject door burgemeester Tange. Bron De Orkaan

Succesvolle dagen rond de Beschuitstoren *door Lucie Koelemeijer*

De Open Monumentendagen van 8 en 9 september jl. kunnen in de boeken bijgeschreven worden als succesvolle dagen. Met als zeer belangrijk hoogtepunt de opening van de Beschuitstoren die de dag ervoor plaatsvond. Ruim 250 personen hebben de mogelijkheid aangegrepen om een bezoek aan de toren te brengen, en in de Stoomhal bezochten ongeveer 450 op zaterdag en zo'n 175 personen op zondag de uitgebreide expositie van het Genootschap. Door Frans Koelemeijer werd onder grote belangstelling het eerste exemplaar van de catalogus *De Beschuitstoren in beeld gevangen* overhandigd aan de heer Dick Zwart, secretaris van de Stichting Support Cultuur en Sport Wormerland. Burgemeester Tange reikte de prijzen uit aan de kinderen van de scholen WormerWieken en Weremere die met verrassende werken de expositie extra glans gaven. Dat de catalogus zeer in de smaak viel, blijkt wel uit het feit dat alle 100 exemplaren verkocht zijn. Inmiddels is de herdruk in gang gezet. Helaas was de aangekondigde verrassing voor alle leden niet op dat moment beschikbaar, maar dat zal goed gemaakt worden op de komende Genootschapsdag. Deze vindt plaats op 17 november a.s. in de Stoomhal. Alle leden kunnen op die dag hun geschenk in ontvangst nemen. Bovendien wordt als gebruikelijk het nieuwe jaarboek uitgereikt. Opnieuw een uniek exemplaar met allerlei interessante artikelen over het Wormer verleden. Het Genootschap mag zich verheugen in een groeiende belangstelling. Vijftien nieuwe leden hebben zich aangemeld. Dat de activiteiten van het Genootschap gewaardeerd worden doet alle mensen, die zich vrijwillig voor deze zaak inzetten, zichtbaar goed. Waarvoor onze hartelijke dank.

Van het bestuur door Albert Stol



De beschuitbus. Foto Albert Stol

Dat de Open Monumentendagen zeer geslaagd zijn, heeft u op de pagina hiervoor kunnen lezen. Helaas waren we niet in staat het aangekondigde verrassingsgeschenk aan de leden uit te reiken. U zult inmiddels wel hebben gehoord dat het gaat om een fraaie beschuitbus, hierboven afgebeeld. Oorzaak: vertraging bij de levering. Maar het komt goed met de Genootschapsdag, verderop hierover meer.

Eerst iets over de Beschuitstoren. Op de begane grond van de toren is een groot scherm aangebracht waar u historische foto's en films van Wormer kunt bekijken. De bedoeling is dat tijdens de dagen dat Centrum Jong en de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD) open zijn, u dit deel van de toren kunt bezoeken.

De hogere etages van de toren zijn niet toegankelijk, omdat zich hier het depot van ons Genootschap bevindt en omdat het niet verantwoord is de steile trappen naar de derde en vierde etage zonder toezicht te laten beklimmen.

Aan de definitieve inrichting van de drie kamers rechts van de toren aan de voorzijde van het gebouw wordt nog gewerkt. Het zou mooi zijn als het lukt dit voor de kerstdagen rond te

krijgen. De multifunctionele vergaderkamer achter in het gebouw is al wel in gebruik. De vergaderingen van het bestuur en de redactie van het jaarboek vinden nu hier plaats.

Ook voor de fotowerkgroep en onze archivaris is dit een prima werkruimte. Kortom, het Genootschap heeft nu al veel baat bij deze gedeelde ruimte met Centrum Jong en de SMD. De Genootschapsdag 2018 is in aantocht. Hiernaast vindt u het programma en wij hopen dat u weer in groten getale komt al was het maar omdat naast het *Jaarboek 2018* dus nu ook een mooie beschuitbus als geschenk voor u klaar staat.

NB Tot dusver was het gebruik dat niet afgehaalde jaarboeken nadien werden bezorgd. Voor de bezorgploeg was dit altijd een enorme belasting. Nu we kunnen beschikken over een geschikte ruimte stoppen we daarom met deze werkwijze. Vanaf 24 november houden we elke zaterdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur zitting bij de Beschuitstoren. De leden die onverhoopt de Genootschapsdag niet hebben bezocht, kunnen dan alsnog het jaarboek en de beschuitbus ophalen. Voor de leden die veraf wonen zou het fijn zijn als een familielid of kennis namens hen het jaarboek in ontvangst neemt. Voor die gevallen waarbij dit echt niet kan, bieden wij de mogelijkheid om het jaarboek op te sturen. U moet dan wel vooraf de verzendkosten, zijnde € 4,25, overmaken op ons bankrekeningnummer genoemd op pagina 12 van deze *Torenklanken*, onder vermelding van *Jaarboek 2018*. De beschuitbussen kunnen alleen worden opgehaald.

Van de beschuitbussen is slechts een beperkt aantal gemaakt. De bus is bedoeld als passend aandenken aan de herbouw van de Beschuitstoren, en is een gezamenlijke actie met de gemeente Wormerland, bakker Kaskes en woningstichting Wormer Wonen. Hulde aan allen die hieraan hebben meegewerkt.

Uitnodiging voor de Genootschapsdag op 17 november 2018 in de Stoomhal

Hierbij nodigen wij u van harte uit om onze jaarlijkse Genootschapsdag te bezoeken in de Stoomhal, Pakhuisplein 44 te Wormer. Zoals gebruikelijk staat deze dag in het teken van het presenteren en uitreiken van het jaarboek. Het *Jaarboek 2018* belooft wederom iets om reikhalzend naar uit te zien, getuige de beknopte omschrijving die we van de jaarboekredactie mochten ontvangen:

- 'In het komend jaarboek kunt u het wel en wee van de Doopsgezinden van Wormer volgen. Deze in de Zaanstreek invloedrijke stroming is nagenoeg verdwenen uit Wormer.
- Cees Kingma heeft een interessant artikel geschreven over de eerste sociale woningbouw in Wormer. De 'volkshuisvesting' kwam in Wormer wat laat van de grond, maar onder de bezielende leiding van burgemeester Kooiman werd er toch heel wat tot stand gebracht, vooral in het 'west-end'.
- Marjo Post beschrijft de komst van de Urkers, arbeidsmigranten die duidelijk herkenbaar waren aan kleding, kerk en opvattingen.
- Jan Blokker mag natuurlijk niet ontbreken: hij beschrijft de huizen en hun bewoners tussen Karnsloot en Mariahoeve.
- Verder nog een inkijkje in de molenmakerij van de familie Rem en een stukje uit de notarisarchieven van 1758, waarbij we bekende Jisper namen tegenkomen: Jan Muijs in de rol van Boze Buurman en de smid Praag als getuige in een ruzie om een schep. Een hele dure schep.
- Van het toneelgezelschap dat in Jisp *De Ledezetters* opvoerde, lezen we het verhaal over de ledezetters zoals de regisseur het voelde.
- Traditioneel zullen een familiegeschiedenis (de familie Floore door Els Mak) en een levensverhaal (Als ik me goed herinner, Piet Olij, door Trees Korver) niet ontbreken.'

Programma van de Genootschapsdag 17 november 2018

11.00 uur	Presentatie van het eerste exemplaar van het <i>Jaarboek 2018</i>
11.30 uur	Lezing door Dick Pranger: <i>Grepen uit de 450-jarige geschiedenis van de Doopsgezinde gemeente Wormer-Jisp</i>
10.00 - 16.00 uur	Uitreiking <i>Jaarboek 2018</i> en beschuitbus aan de leden
10.00 - 16.00 uur	Expositie van afbeeldingen over de artikelen uit het jaarboek
10.00 - 16.00 uur	Verkoop van de boeken <i>De Beschuitstoren in beeld gevangen</i> , <i>Jacob en de torenschilder</i> en <i>De beschuitstoren van Wormer</i> .

De contributie wordt bij het grootste deel van de leden automatisch geïnd. Voor de leden die de contributie zelf overmaken en dat tot dusver nog niet hebben gedaan, is het zaak dit vóór 17 november a.s. alsnog te doen, dan wel bij het ophalen van het *Jaarboek 2018*. Het jaarboek ligt dan voor u klaar.

We hopen velen van u te treffen in de Stoomhal en neem familie en/of vrienden mee. De koffie staat klaar. Graag tot 17 november a.s. in de Stoomhal.

Het bestuur

Opening Beschuitstoren door Albert Stol



Vrijdag 7 september 2018 was het zover en kon de herbouwde Beschuitstoren feestelijk worden geopend. Onder grote belangstelling onthulden burgemeester Tange en de heer Zwart, secretaris van de Stichting Support Cultuur en Sport Wormerland, een gedenksteen waarbij de belangrijke rol van genoemde stichting bij de herbouw van de toren duidelijk naar voren komt. Daarvoor was iets verderop nog een plaquette tevoorschijn gebracht door burgemeester Tange en Peter Roos. Hier betreft het een informatiesteen in het trottoir ter hoogte van de plaats waar de vroegere toren heeft gestaan. De locatie zelf is hier met witte stenen in het wegdek gemarkeerd. Wormer is weer een belangrijk beeldmerk rijker waar vele inwoners en het Historisch Genootschap zeer mee ingenomen zijn!

Boven, v.l.n.r.: Burgemeester Tange, Roel Woudt van de Stichting Beschuitstoren en Dick Zwart tijdens de onthulling van de gedenksteen in de toren.



Burgemeester Tange (links) en Peter Roos, voorzitter van het Historisch Genootschap, bij de onthulling van de locatie van de oude toren. Inzet de plaquette. Foto's Albert Stol.

Versterking gevraagd!

Het ledental en de activiteiten van ons Genootschap nemen gestaag toe, echter het actieve aantal leden dat hieraan meewerkt niet. En dat gaat wringen. Vandaar de oproep aan u allen u aan te melden om ons op een of andere wijze te helpen. Concreet zoeken we personen voor de volgende punten:

- het beheer van de museale inrichting van de Beschuitstoren en de drie voorste kamers van het achterliggende gebouw;
- versterking van de redactie van *Torenklanken*.

Als een van deze onderwerpen u aanspreekt en u ervoor voelt ons mee te helpen, meldt u zich dan aan bij het bestuur: 075 - 888 02 79.

Van de penningmeester: contributie-inning

Van de leden die een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven is de contributie in maart geïncasseerd. Ongeveer 60 leden die geen machtiging hebben afgegeven, hebben de contributie voor 2018 nog niet voldaan. Aan hen de vraag om a.u.b. de contributie per omgaande over te maken op IBAN NL 43 RABO 0114540179 o.v.v. uw lidnummer en het contributiejaar. NB De contributie bedraagt € 17,50 met ingang van 2017.

Marc van der Hout, 075 - 642 61 81



**reisburo
Apollo**

**Steun uw vereniging financieel.
Boek bij reisburo Apollo!**



Stap eens bij één van onze reisburo's binnen voor:

- Een uitstekende en vooral persoonlijke service
- Betrouwbaar en gelegen reisadvies
- De grootste mogelijke variëteit aan kwaliteitsreizen
- De nieuwste last-minute aanbiedingen

Faunastraat 123, Wormer,
tel. 075 642 22 35
wormer@reisburoapollo.nl

Heiligeweg 35, Krommenie
tel. 075 628 13 85
krommenie@reisburoapollo.nl

www.reisburoapollo.nl

Wist u dat het Reisbureau Apollo ons Genootschap sponsort als u bij hen een reis boekt?

Dat zit zo. Ingeval u, of een gezinslid van u, een reis boekt bij Appollo en u bent lid van het Genootschap, doneert dit reisbureau voor elke geboekte reis € 5,00 aan het Historisch Genootschap. U moet natuurlijk wel melden dat u lid bent. De regeling geldt al heel lang, en het was erelid Jan Blokker die ons hierop attendeerde. Alle reden voor ons dit onder aandacht te brengen, want elke financiële support is welkom.

De foto van Maarten Langewis door Frans Koelemeijer

Op 15 september 1931 verscheen in het Wormer en Jisper Advertentieblad het volgende bericht naar aanleiding van de gemeenteraadsvergadering in die maand.

Vervolgens deelt de VOORZITTER mede, dat door den heer M. Langewis Pz., te Zaandam ten geschenke is aangeboden een foto van de beschuittoren, gevat in fraaie lijst, met de verplichting, dat 't in het raadhuis zal worden opgehangen.

De VOORZITTER stelt voor, dit geschenk in dank te aanvaarden, waarmee de raad accoord gaat.

De genoemde foto van de Beschuitstoren is inderdaad terecht gekomen in het oude raadhuis op de Dorpsstraat 350, waar destijds het ambtelijk apparaat was gevestigd en de gemeenteraad in vergadering bijeen kwam. Ook het in opdracht van de gemeente door de uit Haarlem afkomstige schilder Postma gemaakte schilderij van de Beschuitstoren, heeft daar de wand van de raadszaal gesierd.

(Op de foto hiernaast, afkomstig uit de beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, is te zien waar de foto van Langewis en het schilderij hingen.)

Wat staat er op de foto?

Toen wij bezig waren met de expositie dit jaar voor Open Monumentendagen reageerde een inwoner uit Koog aan de Zaan, Rob Kruijt. Hij

had uit de erfenis van zijn grootvader een ingelijste foto van de Beschuitstoren in bezit. En zijn grootvader was Maarten Langewis! Zo begonnen langzamerhand wat puzzelstukjes op hun plek te vallen. De betreffende foto – die Rob overigens heeft geschonken aan het Historisch Genootschap – geeft een beeld van de toren voor de sloop. Op de foto is een uiterst klein watermerkje te vinden waaruit kan worden afgeleid dat deze is gemaakt door de fotograaf Emile Muns, geboren in 1876 in Den Haag en later gevestigd aan de Westzijde in Zaandam. Volgens Rob Kruijt zou de foto afkomstig zijn uit de nalatenschap van de tante van Maarten, Alida Langewis, geboren in 1860. Maarten zou voor zichzelf en zijn zusters een foto hebben laten inlijsten bij fotograaf Muns.

Op zich is de foto geen verrassing want in verschillende archieven is deze terug te vinden. In ieder geval had Maarten Langewis uit Zaandam



Links: De foto van Maarten Langewis geschonken door Rob Kruijt uit de erfenis van zijn grootvader.

Onder: Links van de smuiger het schilderij van Postma, rechts onder het wapen van Wormer de foto van Maarten Langewis. Foto van omstreeks 1950.



verschillende exemplaren van deze foto in bezit en één daarvan schonk hij dus in 1931 aan de gemeente Wormer. De nu geschonken foto is een wat groter exemplaar dan in de raadzaal

hing. Hing, want waar de foto is gebleven is niet duidelijk. Als hij niet meer te traceren is, kan in ieder geval nu weer recht worden gedaan aan de schenking van Maarten Langewis. >>



Maarten Langewis met zijn vrouw Johanna Maria van der Lingen. De foto's zijn gemaakt door de van oorsprong Haagse fotograaf Emile Muns in 1940 (Maarten) en in 1941 (Maria).

Wie was Maarten Langewis?

Maarten Langewis was een telg uit de Wormer familie der Langewissen. Hij was de zoon van Pieter Langewis, geboren in 1863 te Wormer, en Kaatje Jongens, eveneens in 1866 in Wormer geboren. Maarten vestigde zich in Zaandam. Hij was gehuwd met Johanna van der Lingen uit Jisp, de jongste dochter van Dirk van der Lingen, de botenbouwer (zie *Torenklanken* 51 voor het verhaal over deze botenbouwer). Maarten was aannemer, later makelaar-taxateur, en woonde op het laatst op Botenmakerstraat 133 in Zaandam.

Pieter Langewis

Pieter Langewis en Kaatje Jongens, vader en moeder van Maarten Langewis, zijn hun hele leven blijven wonen in Wormer. Zij werden respectievelijk 92 en 84 jaar oud. Hun huis stond op de Herenlaan 41 waar zij woonden met hun kinderen Maarten, Maartje, Jannetje en Alida. Pieter stond te boek als metselaar. Maar zoals in die tijd wel meer voorkwam hielden zij ook wat vee. Op de foto hier rechts boven de



Pieter Langewis en Kaatje Jongens met hun ganzen.

bedoening op de Herenlaan nr. 41: Pieter en zijn vrouw die de ganzen voeren. Hun dochter Alida (1898) huwde met boer Willem Keijzer en woonde aanvankelijk in Wormer en later in de Engewormer (nu nr. 34). Het boerenbedrijf zat wel in het bloed.

Drie Maartens Langewis in Wormer

De ouders van Pieter en Kaatje waren Maarten Langewis en Jannetje Hartog, beiden geboren



Impressie van het huis aan de Herenlaan.



Jacob Langewis (ooit eigenaar van Café de Tussenkomst) in 1850.

in 1827. De vader van Pieter Langewis, Maarten, had nog een zoon, Jacob Langewis. En deze Langewis (ooit eigenaar van Café de Tussenkomst) had ook een zoon genaamd Maarten, geboren in 1882. Deze Maarten was veehouder en melkboer (zie het boek *Hoe de boer uit Wormer verdween*, pagina 32 - 33). In 1889 en 1890 woonden er dus drie Maartens Langewis tegelijkertijd in Wormer.

De familie Jongens

De naam Jongens komt veelvuldig voor in Wormer. Kaatje Jongens van de Herenlaan was de dochter van Pieter Jongens, geboren in 1817, en Maartje van 't Veer, geboren in 1831. Vader Pieter was boer in de Engewormer en haar opa Pieter Jongens (1783 - 1867) was eveneens boer in dezelfde polder. Hij was wethouder in de gemeenteraad van Wormer gedurende de jaren vijftig van de negentiende eeuw.

Met dank aan Rob Kruijt voor de unieke foto's en het verhaal van de familie Langewis.



Maarten Langewis (1827) met zijn paard voor de boerderij aan de Zandweg.



Kaatje Jongens in 1949 samen met haar man.



Jannetje Hartog met haar zoon Klaas Langewis en haar dochter Alida Langewis. Klaas en Alida (Aaltje) waren een tweeling. De foto is genomen aan het Herenlaantje in Wormer.

Leesvoer voor de donkere dagen voor Kerst

door Frans Koelemeijer

Drie bijzondere boeken zijn verschenen ter gelegenheid van de herbouw en opening van de Beschuitstoren.



De Beschuitstoren in beeld gevangen

Historisch Genootschap Wormer

Prijs € 12,50 | Historisch Genootschap Wormer

Het Genootschap heeft een prachtige catalogus uitgebracht met vele foto's en afbeeldingen van de Beschuitstoren. Ruim 60 personen reageerden op onze oproep of zij iets van de Beschuitstoren – in welke vorm dan ook – in hun bezit hadden. De reacties zijn vastgelegd en gebundeld in de uitgave *De Beschuitstoren in beeld gevangen*.

Tijdens de Open Monumentendagen is dit boekwerk gepresenteerd. Dat dit in goede aarde viel, bleek wel uit het feit dat we na afloop konden constateren dat de voorraad van 100 exemplaren op was. Omdat we belangstellenden moesten teleurstellen, is er besloten om 50 exemplaren bij te laten drukken.



Jacob en de torenschilder

Hans Kuyper

Prijs € 9,95 | Stichting Uitgeverij Noord-Holland

Dit jeugdboek is uitgegeven door de Stichting Uitgeverij Noord-Holland. De presentatie vond plaats in de Stoomhal tijdens de Open Monumentendagen. Het is een spannend boek voor kinderen in de leeftijd van 11 tot 12 jaar, maar ook heel goed leesbaar voor volwassenen. Onze leden Jan Blokker en Frans Koelemeijer mochten de auteur, Hans Kuyper uit Zaandam, enkele bruikbare ideeën leveren voor de inhoud.

De uitgever over dit boek: 'In de vroege ochtend van maandag 4 mei 1896 begon aannemer Elbert Boots aan de sloop van de Wormer beschuitstoren. Ruim drie weken later al trok hij de laatste funderingspaal uit de grond. De trotse toren, die 274 jaar lang het silhouet van Wormer had gesierd, was verdwenen. Twee kunstenaars waren getuigen van die trieste gebeurtenis. Jacob Jongert was twaalf toen

de toren werd afgebroken. Hij woonde in de Engewormer en liet het dagelijkse werk op de boerderij van zijn ouders in de steek om naar de afbraak te kijken. En de Haarlemse kunstschilder Hendrik Postma was door het gemeentebestuur gevraagd om de toren vast te leggen voor het nageslacht. Zijn die twee elkaar toen tegengekomen?

Waarschijnlijk niet. Maar het had heel goed gekund. In dit boek fantaseert Hans Kuyper over een dergelijk ontmoeting en vertelt hij het verhaal van de jonge Jacob, die door de niet eens veel oudere Hendrik de weg gewezen wordt naar een ander leven. Zo is het einde van de beschuitstoren ook een nieuw begin!



De beschuitstoren van Wormer

Peter Roggeveen

Prijs € 14,95 | Stichting Uitgeverij Noord-Holland

Een opmerkelijk verhaal over de herbouw van de beschuitstoren en zijn functie in de Gouden Eeuw.

Het boek van Peter Roggeveen is eveneens een product van de Stichting Uitgeverij Noord-Holland. Het boek werd gepresenteerd bij de officiële opening van de Beschuitstoren op 7 september 2018.

Uit de inhoud: 'De beschuitstoren is een bijzonder geval. Dat geldt zowel voor de recente herbouw als zijn rol in het verre verleden. Met man en macht is er in de periode augustus 2017 tot april 2018 gewerkt aan de herrijzenis van een markant bouwwerk dat ooit een belangrijke functie vervulde in de Gouden Eeuw. De herrijzenis van de toren is een eer-

betoon en een tastbare herinnering aan een bloeiende bedrijfstak van talloze bakkers uit Wormer en Jisp die in de 17e eeuw hofleverancier waren van scheepsbeschuit. Het befaamde lang houdbare product was gewild als proviand voor de bemanning van de schepen op de grote vaart, zoals de koopvaardij, de walvisvaart, de Verenigde Oost-Indische Compagnie en de West-Indische Compagnie die weken en soms maanden van huis waren. Naar schatting waren er zo'n 150 bakkerijen in bedrijf met het bakken van scheepsbeschuit. De beschuitstoren vervulde daarbij een belangrijke rol. Want om brandgevaar te voorkomen werd in 1620 de toren gebouwd die de bakkers via klokgelui waarschuwde dat zij om 6 uur 's middags hun ovens moesten doven. Om 12 uur 's avonds werd opnieuw via klokgelui het sein gegeven dat de ovens weer mochten worden aangestoken. Eind 17e eeuw raakte de beschuitnering in het slop en daarmee verloor de toren zijn functie. Pas in 1896 werd hij wegens bouwvalligheid afgebroken. Nu in 2018, 122 jaar later, staat de toren weer in volle glorie in Wormer.'

De boeken zijn bij ons te koop tijdens de Genootschapsdag op 17 november a.s. in de Stoomhal en daarna elke zaterdagmiddag tussen 13.00 en 15.00 uur bij de Beschuitstoren.

NB De rubriek 'Schenken' is wegens plaatsgebrek in deze *Torenklanken* niet opgenomen.

Agenda

Genootschapsdag in de Stoomhal - zaterdag 17 november 2018

Presentatie en uitreiking van het *Jaarboek 2018* aan de leden

- Uitreiking van de beschuitbus aan de leden
- Expositie van in het jaarboek opgenomen afbeeldingen
- Lezing door Dirk Pranger
- Verkoop boeken over de Beschuitstoren

Elke zaterdag open huis Beschuitstoren

Vanaf 24 november a.s. houdt het Genootschap elke zaterdag van 13.00 tot -15.00 uur zitting in de ontvangstruimte bij de Beschuitstoren.

Gaat u verhuizen? Of heeft u een ander e-mailadres?

Laat het ons weten! Schrifteijk: Historisch Genootschap Wormer p/a De Lindeboom 22, 1531 PM Wormer. E-mail: secretaris@genootschapwormer.nl

Colofon

Torenklanken is een kwartaaluitgave van het Historisch Genootschap Wormer. Een lidmaatschap kost € 17,50 per jaar.

Redactie

Frans Koelemeijer, Lucie Koelemeijer, Albert Stol (eindredactie),
Wietske van Soest (opmaak)

Redactieadres: De Lindeboom 22, 1531 PM Wormer

E-mail: torenklanken@genootschapwormer.nl

Bestuur

Peter Roos, voorzitter

Arthur van Haarlem, secretaris

Marc van der Hout, penningmeester

Nico Koelemeijer

Albert Stol

Jaarboek

Redactie: Nico Koelemeijer, René van Maanen,

Els Mak, Dick Pranger

E-mail: jaarboek@genootschapwormer.nl

Fotowerkgroep

Carla Koetsier, Rita van de Wiel,

Henk Wijngaards

Beschuitstorencommissie

Donny Bom, Frans Hanegraaf, Albert Stol,

Mart Daas, Frans Götz

Historisch Genootschap Wormer

De Lindeboom 22, 1531 PM Wormer, 075 - 888 02 79

Opgericht: 14 december 2005

KvK-nummer: 34242956

Rabobank: IBAN NL43 RABO 0114 5401 79

E-mail: secretaris@genootschapwormer.nl

Website: www.genootschapwormer.nl

Facebook: Historisch Genootschap Wormer

