

historisch
genootschap
wormer

torenklanken

nieuwsbrief nummer 3 - september 2006

Van de redactie

Op 9 september a.s. is het weer landelijke monumentendag. Ook in Wormer zijn monumenten opengesteld en kunnen bezoekers binnen kijken in anders gesloten gebouwen. Het thema van de monumentendag is dit jaar *feest*. De redactie heeft in deze Torenklanken een aantal stukken die aansluiten bij dit thema: kerstfeest in de voormalig Nederlands Hervormde Kerk aan de Kerkstraat; de feestelijke opening van de speeltuin; feesten rond het bezoek van koningin Wilhelmina aan de Zaanstreek. En tot slot meer in het kader van de monumentendag, maar zeker ook heel feestelijk, een interview met de bewoner van het rijksmonument Dorpsstraat 350, dat ook is opengesteld op 9 september.

Noteer 9 september in uw agenda. Het Historisch Genootschap Wormer is aanwezig in het kerkje aan de Kerkstraat in het oostelijk deel van Wormer. Wij hopen u daar te zien.

Een hinderniswedstrijd tijdens de bevrijdingsfeesten in Wormer op 5, 6 en 7 juli 1945. De wedstrijden werden gehouden op het stuk Dorpsstraat tussen de Dam en het Gasplein, dus tussen de Zaandammerstraat en de P.E. Kramerstraat. Links ziet u het nu nog bestaande gebouw waarin indertijd de Coop was gevestigd. (foto uit de collectie Jan Vink bij het Waterlands Archief)



Van het bestuur

 *Jan Blokker*

Ook deze derde nieuwsbrief heeft ons hoofdbreken gekost! Desondanks hopen we van harte, dat u er weer niet voor niets naar heeft uitgekeken.

De komende maanden zijn er drie in het oog springende evenementen, waarvoor we uw aandacht vragen. Ze staan vermeld in de agenda op de achterkant van deze nieuwsbrief. In de eerste plaats is daar onze kleine expositie in de Nieuwe Kerk, maar zeker de moeite waard; in oktober gaat Jan Vink ons weer verrassen met zijn foto's en krasse verhalen en in november vragen we uw aandacht voor omze eerste jaarvergadering.

Bij al die activiteiten kunnen we zeker nog wel een paar helpende handen gebruiken voor allerlei hand- en spandiensten. Aarzelt u niet! Als u denkt, dat u ons van dienst kunt zijn, neemt u dan contact met een van ons op. Iedere hulp is welkom.

En komt u vooral naar de jaarvergadering om uw eerste bestuur te kiezen. We kijken met groot genoegen uit naar uw komst.

Programma 16 november 2006

20:00 uur Opening (zaal open om 19:45 uur)

Algemene Ledenvergadering

- benoeming bestuur;
- het voorlopige bestuur stelt zich beschikbaar voor benoeming;
- tegenkandidaten dienen uiterlijk 1 november 2006 aangemeld te worden bij het voorlopig bestuur.
- vaststelling Huishoudelijk Reglement;
- vaststelling begroting 2007;
- voorgenomen activiteiten 2007;
- toelichting door de voorzitter.

Presentatie Jaarboek 2006

- Het eerste exemplaar wordt gepresenteerd door burgemeester Tange.

20:45 uur PAUZE

21:00 uur

Presentatie met beelden van de Bartelsluis vroeger en in de toekomst door Cees Kingma.

22:00 uur Sluiting

Aansluitend: *uitreiking Jaarboek 2006* aan de aanwezige leden en gelegenheid om te beurzen (gezellig bijpraten) tot 22.30 uur.

Een feest voor het oog

Joke van der Stok

Op open monumentendag kan iedereen altijd binnen kijken in het rijksmonument aan de Dorpsstraat 350, het oude gemeentehuis van Wormer. Dat was het dringende verzoek van de gemeente destijds aan de kopers van het pand: Dick en Mieke Zwart. En het is van binnen ook prachtig opgeknapt na het vertrek van de gemeente in 1997, geheel in de sfeer die bij het pand hoort. Dick Zwart vertelt hoe het zo gekomen is en hoe het is om in een monument te wonen.

“Het is toeval dat we hier terecht zijn gekomen. We waren eigenlijk helemaal niet van plan om te verhuizen; we waren juist bezig om aan ons huis in Heiloo te gaan aanbouwen. Toen ik hoorde dat dit pand te koop stond, zijn we wel gaan kijken. Het was voor mij vertrouwd terrein, omdat burgemeester Loggers mijn (tweede) vader was. Ik heb wel altijd interesse in geschiedenis gehad. En toen we hier binnen kwamen, kwam er wel een sterk nostalgisch gevoel naar boven. Ik zag zo de burgemeester en de ambtenaren in hun kamers zitten.”

Verbouwing

“Na de koop kwam de fase van verbouwen. Je mag niet zo maar alles doen, omdat het een rijksmonument is. Maar in het algemeen kwamen we vrij gemakkelijk tot overeenstemming met monumentenzorg. Het enige waar zij niet in mee wilden gaan was het dubbel glas. Dat was echter een voorwaarde voor ons. Ik had van ambtenaren, die hier 's winters moesten werken, wel gehoord dat het dan behoorlijk koud kon zijn. En wij wilden wel een huis, waarin het aangenaam zou zijn. Gelukkig kon ook in de ramen zoals hier die met roeden onderverdeeld zijn kleine dubbele ruiten ingezet worden. Zo is de sfeer van het huis behouden met de luxe van dubbel glas. En de moderne techniek heeft ook gezorgd dat we de sfeer van het oude huis niet hoefden aan te tasten met bijvoorbeeld verwarmingsradiatoren; er is lucht- en wandverwarming aangebracht, die je dus helemaal niet ziet.”

Bij de verbouwing is men niet over één nacht ijs gegaan. Ook is niet alleen het huis van binnen helemaal opgeknapt, ook de voor- en achtertuin zijn aangepast bij de sfeer van het huis. Voorbeelden of afbeeldingen van het huis voordat het gemeentehuis werd, zijn er niet. Ook niet van de tuin. “Voor ons was dat het belangrijkste om met de verbouwing in ieder geval de sfeer van het oude huis te herstellen. We hebben samen met architect Van Leeuwen, de aannemer Somass, de binnenhuisarchitect en vele anderen uren gezocht naar de juiste kleuren en de juiste materialen. De kleurstelling moest natuurlijk wel passen bij de tegels van de smuiger. Die was echter voor de verbouwing achter een tijdelijke houten wand verdwenen. Door gaatjes in die wand konden we dan kijken of verf en kleur wel bij de tegels pasten. In de woonkeuken hebben we bijvoorbeeld zelf in een tegelwand met witjes een tableau laten maken in Makkum met een afbeelding van de beschuitstoren; dat is niet origineel, maar past wel in de sfeer en de afbeelding hoort bij Wormer. De

voortuin hebben we klassiek gemaakt en ik denk dat dat heel mooi bij het huis past.”

Het pand is ooit gebouwd als woonhuis door Sybrand Cornelisz Noordeloos. “Dat intrigeert me trouwens: wie was die man en waar kwam hij vandaan? Waarom verkocht hij het twee jaar later al weer? En wie waren de mensen die daarna in het huis hebben gewoond. Ik hoop dat er iemand is die me dat nog eens kan vertellen of het uit wil zoeken. Sybrand moet toch een welgesteld heerschap zijn geweest, want het is een imposant huis. Zeker als je aan de voorkant staat, lijkt het een groot huis. Het is heel breed, maar niet zo diep. De man wilde duidelijk indruk maken. Toch is het huis heel prettig om in te wonen, het is zeker niet te groot. De kamers hebben heel prettige verhoudingen, die ze aangenaam maken om in te verblijven.”

Gemeentehuis

Pas veel later is het pand gemeentehuis geworden. Dat is gebeurd nadat het oude Rechthuis, dat iets verderop stond, slecht was geworden en moest worden gerenoveerd. De 1000 gulden die dat moest gaan kosten, vond de gemeente destijds te veel. Dit huis kon worden aangekocht voor 300 gulden en werd toen omgebouwd tot gemeentekantoor met onder andere een burgemeesterskamer en kantoorruimtes voor de gemeenteambtenaren. Het bord boven de deur naar de huiskamer met het opschrift *'Audi et Alteram Partem Hoort Woort en Weer Woort'*, komt nog uit het oude Rechthuis en heeft ook in de tijd dat het gemeentehuis was hier altijd gehangen. “Ik ben blij dat het bord in het huis is gebleven. Het hoort er echt bij.”



Zeer bijzonder is de smuiger met zijn 408 tegels met bijbelse figuren. En de twee grote tegeltableaus ter weerszijden daarvan. “Die twee tableaus waren door de gemeente tot voor 1951 letterlijk achter het behang geplakt. In dat jaar zijn ze provisorisch hersteld, maar tijdens de laatste verbouwing zijn ze volledig gerestaureerd. Van alle tegels met de bijbelse figuren heb ik inmiddels foto’s gemaakt. Vorig jaar – toen het thema van de monumentendag religie was – ben ik daarmee begonnen en ik heb in de hal een kleine expositie daarvan gemaakt. Maar dan raak je verder geïntrigeerd en nu heb ik ze allemaal. Op elke tegel staat het nummer van een bijbelvers, waar de afbeelding naar verwijst. Het lijkt me leuk om dat toch nog een keer uit te zoeken en er misschien een boekje van te maken. Nu is het thema feest en ik heb geprobeerd om foto’s te krijgen van feesten die hier voor de deur plaatsvonden. Die moeten er ongetwijfeld zijn in Wormer. Helaas heb ik maar weinig reacties gehad. Bij goed weer hebben we buiten achter koffie en thee voor de bezoekers. Het is wel vermoeiend zo’n hele dag staan en het verhaal doen. Maar het wordt even goed gezellig tijdens de open monumentendag op 9 september a.s.”



Korte geschiedenis van Dorpsstraat 350

(bron: *Dorpsstraat 350 te Wormer, woonstee en bestuurszetel door de eeuwen heen*)

- ca. 1660 bouw woonhuis met symmetrische gevel in eigendom van Sybrand Cornelisz. Noordeloos
- 1675 verkoop aan Egge Dirksz. Egges voor *f* 1050
- 1679 verkoop aan Pieter Jacobsz. Broer voor *f* 1100
- 1691 verkoop aan Allert Jacobsz. Matal, burgemeester,
- in dat zelfde jaar verkoop aan zijn buurman Heijndrick Engels voor *f* 570
- verkoop aan de familie Mol, eigenaren van verschillende molens zoals de Mol, de Zeug, de Hollandia en de Beer; in 1774 laat Duijfe Jansdr. Al, weduwe van Cornelis Mol, haar bezittingen waaronder Dorpsstraat 350 na aan haar zoons Jan en Laurens
- in 1790 wordt Meindert Donker (schout en burgemeester van Wormer), echtgenoot van Duijfe Mol (en erfgenaam?) nieuwe eigenaar van Dorpsstraat 350
- na zijn overlijden in 1803 wordt het huis verkocht aan Manus Blauw
- in 1805 wordt Dorpsstraat 350 aangekocht door de gemeente voor *f* 350
- in de loop van de 19^e en 20^e eeuw enige (onderhouds)verbouwingen
- 1997 verkoop aan Dirk Pieter Zwart en Anne Marie (Mieke) Zwart en restauratie en herstel tot woonhuis.

Kerstviering



Schenkingen

 Lydy Smit en Jan Blokker

Van een anonieme schenker mochten wij een grote verscheidenheid aan interessant historisch materiaal ontvangen: onder ander het boekje "Kent U ze nog de Wormers..."; een nieuwjaarskaart met een afbeelding van de beschuitstoren en een beschrijving daarbij; een tegel van "Wormer 700 jaar tolvrij"; een asbak van "Poelzicht Wormer"; vier bekers van geglazuurd aardewerk met afbeeldingen van Wormer en de opdruk "50 jaar Kleij-mode"; kortom te veel om op te noemen.

Van D. Zwart ontvingen wij het boekje "Dorpsstraat 350 te Wormer" over het oude raadhuis.

De gulle gevers wederom hartelijk dank!

De grote foto – Kerstfeest

 Lydy Smit

Deze keer is de grote foto er één van de voorbereidingen voor het Kerstfeest in de voormalige Nederlands Hervormde Kerk aan de Kerkstraat in het oostelijk deel van Wormer.

Vóór de preekstoel staat de grote kerstboom, die prachtig is versierd en waarbij vanzelfsprekend nog echte kaarsen zijn gebruikt. Nog net zichtbaar op de voorgrond staan de lange wit gedekte tafels, die onder andere bestemd waren voor de kinderen van de Zondagsschool. Aangenomen kan worden, dat de foto dateert uit de jaren dertig.

Wat opvalt is de opstelling van de 17 personen, die (vermoedelijk) bij de voorbereidingen betrokken zijn geweest; de dames, op twee na, zittend op de voorgrond en de heren allen staande, rechts. Ook de oude lampen hangen er nog.

De reden, dat de redactie deze kerstfoto heeft gekozen, is Open Monumentendag; de kerk is een rijksmonument en het thema dit jaar is "Feest".

Bovendien zal het Historisch Genootschap Wormer gast zijn in de kerk en er z'n eerste presentatie houden tijdens monumentendag op zaterdag 9 september 2006.

Voorts willen wij een beroep op onze lezers doen om namen aan ons door te geven, als u personen op deze foto herkent.

Dit kan op Monumentendag zelf in de kerk; maar u kunt uw informatie ook sturen naar het adres Merckenrif 185, 1531 MP Wormer of per e-mail doorgeven naar: info@genootschapwormer.nl.

De enige ons bekende persoon is namelijk mevrouw Trijntje Roos-Smit. Zij is de tweede dame van links, staande, vooraan op de foto.

Wij hopen, dat wij veel reacties van u zullen ontvangen, zodat we alle personen bij naam zullen leren kennen.

Een feestelijke opening van de Speeltuin

 Lydy Smit

'De dag zelf... een schitterend succes'

Het was een echt feest; de opening van de Speeltuin aan de Dorpsstraat, nabij de christelijke school, op de 27e juli 1928 'des namiddags om 6 uur'. Het bestuur had er dan ook veel werk voor verzet en weinig aan het toeval overgelaten. De speeltuin was vrolijk versierd met vlaggen en wimpels, de muziekvereniging had zich bereid verklaard het feestelijke van de opening te verhogen en zelfs het weer werkte mee, want het was een prachtige namiddag.

De uitnodigingen voor belangstellenden waren tijdig verstuurd en het voorstel van bestuurslid Houtman om 'bij bekkenslag de opening door 't geheele dorp bekend te maken' had z'n doel niet gemist en had 'veel volk op de been gebracht'. Aan het officiële gedeelte was vanzelfsprekend serieuze aandacht besteed. De stoelen en tafels voor het bestuur, genodigden en de pers waren uit het lokaal van Bark gekomen en 's middags al neergezet, zo ook de lessenaars voor de muziek.

LEVENSGEVAARLIJK! is de straatweg voor de jeugd. Er moet een speeltuin komen. Helpt mee en wordt lid van de speeltuinvereniging.

De opening was verricht door burgemeester Kooiman en zijn dochtertje had het 'afsluitlint' doorgeknipt en een 'bouquet' aangeboden gekregen. Daarna waren er toespraken gehouden door 'verschillende Heeren' waaronder ongetwijfeld de heer J.A. Allan, die door het bestuur was gevraagd om beschermheer van de vereniging te worden.

De voorzitter had ruim aandacht besteed aan het bedanken van 'de stoere werkers' die in eigen beheer onder aanvoering van 'oom Klaas Battum' de inrichting van de speeltuin in krap drie maanden voor elkaar hadden gekregen. 'Zij mochten het als een bekroning op hun werk zien, de gelukkige kinderschaar te aanschouwen'. Want na het officiële gedeelte kregen de kinderen volop de gelegenheid om te spelen en was er als traktatie een 'goedkoop reep' die bestuurslid Hastingius had weten te bemachtigen.

Meester Van de Kapelle had transparerend bij de bakschommel gestaan en wat was het een heerlijk gezicht geweest de spelende kinderen in *hun tuin*. De opening was 'een schitterend succes' en 'kortom een dag voor onze vereniging om nimmer te vergeten'.

Tijdens de eerste jaarvergadering op 27 februari 1929 in café 'Landzicht' spreekt het bestuur ook zijn voldoening uit over de bereikte resultaten over het jaar 1928 en stelt vast, dat de speeltuin niet alleen aan de verwachtingen heeft voldaan, maar deze verre heeft overtroffen.

Het aantal leden is dan gegroeid tot 320, op 1 januari 1929.

Deze weergave, in bijna lyrische bewoordingen, staat in de verslagen van de 'Speeltuinenvereniging Wormer' die worden bewaard in het Waterlands Archief.

De vereniging werd opgericht op 1 januari 1928; het bestuur werd gevormd door de heren J. Ofman, J. Kamp, D.J. Hastings, B.W. Heijne, W. Cammel, J. Houtman en I.P. Kuiper.

De Statuten en het Huishoudelijk- en Tuinreglement werden vastgesteld in de vergadering van 21 februari 1928.

De voorbereidingen tot de oprichting

De voorbereidingen voor dit geslaagde festijn hadden ruim 7 maanden geduurd.

Op 8 december 1927 hadden de heren Ofman en Hastings een dertigtal personen, behorende tot verschillende richtingen, voor een vergadering uitgenodigd om te overleggen of de oprichting van een speeltuinenvereniging mogelijk zou zijn. Er kwamen slechts 12 personen opdagen. Dit belette de aanwezigen niet om vast te stellen dat het als een gemis werd gevoeld, dat er geen speeltuin in het dorp was. Zoals te doen gebruikelijk werd daarna een comité gevormd, dat het op zich nam om de voorbereidende werkzaamheden te doen om te komen tot de oprichting van een speeltuinenvereniging

Al op 22 december van datzelfde jaar werd een 'propaganda-avond' gehouden. Het fanfarekorps verleende belangeloos medewerking en spreker was de voorzitter van Speeltuinenvereniging Wormerveer, P. Renooy, die een



gloedvol pleidooi hield. De vergadering werd echter slecht bezocht, terwijl er met zo'n 200 belangstellenden rekening was gehouden. Toch meldden zich die avond 20 leden aan.

Het was duidelijk dat er meer bekendheid aan het initiatief moest worden gegeven. De redacteur van de 'Wormer- en Jispercourant' de heer P. Kuiper zegde toe in elk verschijnend nummer van zijn krant, gratis en belangeloos, zoveel mogelijk propaganda te zullen maken.

Behalve de propaganda in de pers was er vergunning gevraagd voor een verloting. De eerste prijs was een dames- of herenrijwiel of een wasmachine naar keuze van de winnaar; de tweede prijs was een divan. Geen onaantrekkelijke prijzen voor die tijd dus. Uiteindelijk werden er ruim 2300 loten à f 0,25 verkocht, hetgeen het bestuur de uitspraak ontlokte dat '*de laatste lootjes wel het zwaarst hadden gewogen*'. Bovendien was er met lijsten gelopen bij de 'financieel krachtigen' om de kas van de vereniging nog wat extra te vullen; en ook de gemeente had z'n steentje bijgedragen en een subsidie van f 200,00 verstrekt.

Toch waren er ook wat problemen geweest.

Het terrein van 25 x 30 meter voor de speeltuin was weliswaar voor één gulden per jaar door de Fa. van Gelder aan de vereniging ter beschikking gesteld, maar het bestuur van de christelijke school maakte bezwaar tegen de komst van zo'n speeltuin vlak bij de school.

En tot ergernis van het bestuur had hierover een bericht in *de Zaanlander* gestaan, waaruit 'verschillende mensen hadden gelezen, dat door het bezwaar dat de Christelijke School had gemaakt wij het terrein dat wij hadden voor onze speeltuin, wel voor onze vereniging verloren zou gaan!' Daarop had het bestuur zonder aarzelen gereageerd. Er was een brief naar het bestuur van de christelijke school geschreven en het had laten weten dat 'de pers zich maar goed in de ooren moest knoopen, dat wij het terrein al reeds hebben en dat onze speeltuin op dat terrein zal worden ingericht'.

Waarna de voorzitter wel moest concluderen, dat dit bericht de vereniging geen goed had gedaan en de hoop uitsprak dat de Zaanlander het in een volgend nummer zou herzien.

Al op de tweede bijeenkomst van het bestuur op 21 februari 1928 ten huize van de heer Kuiper werd ook de inrichting van de speeltuin besproken. Het was bepaald een ambitieus plan. De heer Jb. van Tiel had de tekening van het terrein en de zandbak gemaakt. Het plan hield verder in, dat er een bak-schommel, twee plankschommels, een wip, een rolton - en op langere termijn - een draaimolen zouden komen; de gemeente zou gratis zand leveren. Bovendien was er gedacht aan een privaat, urinoirs en een onderkomen voor de toezichthouder. Na verloop van tijd werden ook nog een kabel- en glijbaan geïnstalleerd.

Als laagste inschrijver installeerde C. Rem het hek voor f 212,50, dat voor inkoopsprijs bij de Fa. v. Gelder werd gekocht; en ook de potten met verf kwamen bij van Gelder vandaan.

Het maken van de speelwerktuigen begon pas in mei 1928. Er moet dus inderdaad hard gewerkt zijn door de ploeg werkers van 'oom Klaas Battum' om op 27 juli klaar te zijn.

De speeltuin, naast de christelijke school, sloot in september 1954 zijn poort om plaats te maken voor het nieuw te bouwen politiebureau. Meer dan 26 jaar hadden kinderen tot 14 jaar op weekdays in de grote mooie speeltuin kunnen spelen, want 's zondags was deze gesloten. Dit gebeurde onder het toezien van 'de opa's', van wie 'opa Fritz' ongetwijfeld de meest markante toezichthouder was. Door het bestuur werd hij ook bijzonder gewaardeerd, omdat hij een goede 'propagandist' was en in enkele jaren ca. 150 nieuwe leden wist te werven.

Vanaf 1954 zijn er nog speelplekken gemaakt op o.a. het land van de Lange en in de Knollendammerstraat. De Speeltuinvereniging hield definitief op te bestaan in mei 1978.

Wormer en de feesten rond koningin Wilhelmina

 *Jan Blokker*

In het oog springende feesten zijn zeker geweest het bezoek van Koningin Wilhelmina, dat zij op 17 april 1899 betrekkelijk onverwachts bracht aan de Zaanstreek, waarbij ook de rijstfabriek "de Unie" werd aangedaan. Enkele foto's van dat bezoek zullen wij u laten zien bij onze expositie in de Nieuwe Kerk op Monumentendag, zaterdag 9 september 2006.

In verscheidene kranten werd uitvoerig melding gemaakt van die gebeurtenis, en omdat het Waterlands Archief die kranten heeft bewaard, kunnen we u ook daarvan afdrukken laten zien.

Op 7 september 1923 werden er in Wormer feesten gehouden ter ere van het 25-jarig regeringsjubileum van Wilhelmina. Ook van die festiviteiten laten we u op Monumentendag foto's zien en krantenartikelen.

En op 5 september 1938 werd het 40-jarig regeringsjubileum van Wilhelmina in Wormer gevierd. Ofschoon dat een moeilijke tijd was - zo vlak voor de oorlog - of misschien wel juist dáárom, zijn er toen ook voor Wormer begrippen tamelijk uitbundige feesten gehouden. U zult ook van deze feesten foto's kunnen bekijken op onze expositie.



Advertentie in het Wormer- en Jisper Advertentieblad van 13 september 1923, na de feesten van het 25-jarig jubileum.

Er is over deze feestelijkheden zoveel materiaal bewaard gebleven, dat het ondoenlijk is u dat in het bestek van onze nieuwsbrief aan te bieden. Maar gelukkig zijn wij op Monumentendag daartoe wel in staat. Komt het zien!

VERKIEZINGEN OP 22 NOVEMBER!

Maar u mag op **16 november** al uw nieuwe bestuur kiezen!

Kom naar de jaarvergadering van uw historische vereniging. Zie de agenda in dit nummer.

De stukken voor de jaarvergadering worden gepubliceerd op onze website, maar u kunt ze ook toegestuurd krijgen.

Belt, mailt of schrijft u dus even, als u geïnteresseerd bent.

CONTRIBUTIE

Onze vereniging heeft inmiddels ruim 150 leden.

De meesten van u hebben een incassomachtiging afgegeven.

Van de anderen verwachten wij, dat zij zelf de contributie van € 15,- overmaken naar onze bankrekening 1145.40.179.

Ongeveer 30 leden hebben dat nog niet gedaan. Wij vragen hun dat zo gauw mogelijk alsnog te doen.

Agenda

 *Lydy Smit en Jan Blokker*

- zaterdag 9 september 2006 in de Nieuwe Kerk aan de Kerkstraat in Wormer: Kleine expositie van het Historisch Genootschap Wormer met als onverbiddelijk hoogtepunt de zilveren beschuitstoren van Driek Hartman.
- dinsdag 10 oktober 2006 in de gereformeerde kerk De Wijngaard, Dorpsstraat 134a: lezing met oude foto's van Wormer door Jan Vink (aanvang 20:00 uur).
- donderdag 16 november 2006 in de gereformeerde kerk De Wijngaard, Dorpsstraat 134a: jaarvergadering met aanvullend een lezing met lichtbeelden door Cees Kingma over de Bartelsluis en de toekomst daarvan.

Colofon

Torenklanken is een kwartaaluitgave van het Historisch Genootschap Wormer

Redactie Torenklanken:

Jaap Oud

Lydy Smit

Joke van der Stok

Historisch Genootschap Wormer

opgericht 14 december 2005

KvK-nummer 34242956

Rabobank 1145.40.179

p/a Merckenrif 185, 1531 MP Wormer

telefoon (075) 642 3798

e-mail: info@genootschapwormer.nl

website: www.genootschapwormer.nl

Bestuur:

Jan Blokker, voorzitter

Lydy Smit, secretaris

Bert Vreeswijk, penningmeester

Frank Tjeertes

Nico Koelemeijer